

Praktische informatie

Al wie van ons aanbod vrijblijvend wil komen proeven, is welkom.

We zijn elke weekdag geopend van 9 tot 17 uur. Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 03 444 13 80.

Het dagverblijf vraagt een bijdrage van € 20,41 per dag, alles inbegrepen: maaltijden, verpleegkundige verzorging en deelname aan activiteiten. Kosten voor een doktersconsultatie en kinesitherapie worden apart gefactureerd. Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. De sociale dienst geeft je daarover graag meer informatie.

Het vervoer gebeurt in principe door familie of vrienden. Wanneer dat niet mogelijk is, bieden we je begeleid, gespecialiseerd vervoer aan via Taxi Hendriks (ook voor rolstoelgebruikers). Kostprijs: € 2,50 per rit.

Hoe een aanvraag opstarten?

Je laat het aanvraagformulier invullen door je huisarts of specialist en bezorgt het terug, samen met een recent medisch verslag, aan de sociale dienst van het dagcentrum.

- Je downloadt het formulier via de website www.gzaziekenhuizen.be, specialisme "Palliatieve zorg".
- Je haalt het formulier op bij de sociale dienst van het dagcentrum.
- Je laat het toesturen per post of per e-mail.

Het dagverblijf Sint-Camillus is een initiatief van ons woonzorgcentrum Sint-Bavo, in samenwerking met het centrum voor palliatieve zorg Sint-Camillus en werd erkend door het RIZIV en de Vlaamse overheid. Je kan ons steunen door te storten op:

IBAN: BE40 7350 4380 3063
BIC: KREDBEBB
GZA vzw
Oosterveldlaan 22
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 39 90

Dagverblijf "Sint-Camillus"
Molenstraat 19
2640 Mortsel

tel. + 32 3 444 13 80
algemeen: palliatieve@gza.be
sociale dienst: socialedienst.palliatieve@gza.be

IBAN: BE40 7350 4380 3063
BIC: KREDBEBB

BTW BE 0428.651.017 - RPR Antwerpen
[gzaziekenhuizen@gza.be](mailto:gza@gzaziekenhuizen.be)
www.gzaziekenhuizen.be

00000652 - © GZA -mei 2020

"Sint-Camillus"

Dagcentrum voor
supportieve zorg



Zo lang mogelijk thuis, maar hoe...?

Dagopvang?

Mensen die ziek zijn vertoeven het liefst in hun vertrouwde thuisomgeving. Soms hebben zij, hun familie of mantelzorgers nood aan een adempauze, even iets anders.

Andere redenen kunnen zijn:

- een opname uitstellen;
- ontmoeting met lotgenoten;
- zingeving, eindelijk weer een eigen verhaal;
- sociaal contact;
- wellnessgevoel;
- medische opvolging door onze arts in samenspraak met de huisarts;
- medische opvolging in combinatie met consultatie bij een specialist van het ziekenhuis;
- medische opvolging in combinatie met behandelingen (pijnpomp, ascitespunctie, bloedtransfusie, wondzorg, kinesitherapie, ergotherapie);
- raad en bijstand door een maatschappelijk werk(st)er.

Wie is welkom?

Alle personen in een vergevorderd stadium van hun ziekte zijn welkom, zoals ALS-, MS-, parkinson- en CVA-patiënten, nierpatiënten, patiënten met een hart- en longziekte, kankerpatiënten ...

Ontmoetingsplaats voor mensen

Wat mag je verwachten?

- Het dagcentrum is een ontmoetingsplaats waar je terecht kan voor ondersteunende zorg, creatieve en ontspannende activiteiten.
- Er heerst een gezellige en huiselijke sfeer, ondersteund door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werkster en vrijwilligers.
- Voor emotionele of spirituele ondersteuning kan je een psychologe of een pastoraal werker raadplegen.
- Vlotte samenwerking tussen de huisarts en de thuiszorg.
- Lopende behandelingen kunnen worden verdergezet.
- Verpleegkundige hulp.



Genieten van kleine dingen

Ons motto: “Veel kan ... niets moet”

Het zijn vooral de kleine dingen die het dagverblijf aangenaam maken. We bieden allerlei activiteiten aan die zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften en de mogelijkheden van de gasten, zoals:

- genieten van een verzorgde maaltijd;
- gelaatsverzorging;
- haartooi;
- pedicure en manicure;
- massage;
- complementaire zorg: muziek, aromatherapie, creatieve therapie, culturele activiteiten;
- uitstappen naar de markt, optredens in culturele centra, bezoek aan shopping center, IKEA, park ...;
- gewoon een luisterend oor;
- rustgelegenheid;
- koken, zoals barbecue of paella.

Bovendien is er een spontane en hartelijke solidariteit tussen alle gasten. Ze zijn een grote steun voor elkaar. Hier mogen ze ongegeneerd ziek zijn, ook als het soms te veel wordt.

